



## Kleurloze Klaas

Door Gijs van Elk, voorzitter CRR, 28 mei 2018

**Van de VVD kun je veel zeggen, maar niet dat ze een visie hebben. Dat beweerde althans hun voorman en huidige premier een tijdje geleden. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, vond dat maar niks. Er moest een visie komen, er moest kleur gegeven worden aan de VVD. Dus bedacht hij een plannetje, dat vooral een visie zou moeten zijn op de lammen en blinden in de bijstand, die zelfs elkaar niet meer kunnen helpen. Een positieve visie, want, aldus Klaas, met actie kunnen deze mensen een fatsoenlijke bijstand bij elkaar sprokkelen. Prikkelers voor de poveren. Mooi zou je zeggen, want de repressie die de bijstandswetgeving nu kenmerkt, werkt voor geen meter. Zoveel was Klaas ook wel duidelijk.**

Maar Klaas zou geen VVD-er zijn als hij dit verdienmodel niet baseert op een aanmerkelijk lagere bijstandsuitkering. Die moet zo laag zijn dat de positieve prikkels veranderen in repressie. Je kunt niet anders als bijstandsgerechtigde. Je moet wel, de straf zit al in het systeem ingebouwd. Die krijg je er gratis en voor niks bij. Hij bracht het enigszins schutterig, bang als hij was voor de reactie van de grote graaiers en belastingontduikers in zijn partij, bij wie de armen in ons land op geen enkele clementie kunnen rekenen. Ze zijn toch zeker SinterKlaas niet.

Was tot voor kort de bijstand nog de ondergrens van onze beschaving, het absolute minimum in ons schatrijke landje, het minimum dat nodig is om een beetje fatsoenlijk te kunnen eten en wonen, met Klaas zakken we ver door de bodem van onze beschaving. Hij snapt er volgens mij niks van, deze houten Klaas.

Het doet me een beetje denken aan het verhaal uit een boek van Haruki Murakami<sup>1</sup>, waarin aan deelnemers van een managementseminar over besluiten nemen wordt voorhouden dat ze goed en slecht nieuws krijgen. Het slechte nieuws is dat met een tang alle nagels van de vingers of van de tenen worden uitgetrokken. Die beslissing staat vast. Het goede nieuws is dat de cursist zelf mag kiezen of de nagels van de vingers eruit getrokken worden of de nagels van de tenen. Die vrijheid is er. Ze hebben tien seconden de tijd om te besluiten wat het wordt, de vingers of de tenen. Hoewel de pijn waarschijnlijk hetzelfde is, roepen bij achtste tel de meesten: de tenen! Trek de teennagels er dan maar uit!

Bij de VVD pleiten ze natuurlijk altijd voor vrijheid, het staat zelfs in hun clubnaam, maar als het op beschaving aankomt en het betreft dan ook nog eens 'bijstandstrekkers', dan heb je de vrijheid om te kiezen tussen het trekken van de nagels van de vingers of de nagels van de tenen. Kleurloze Klaas kiest voor wat hij denkt dat het minst opvalt, de pijn is hetzelfde.

En als je nu zou denken: dat gaat hem niet worden, dan moet ik u teleurstellen. We hebben hen op grond van een ander deel van de naam van dit rechts liberale clubje tot grootste partij van Nederland gemaakt.

Ik ben toch benieuwd waar en wanneer de pelgrimstocht van uit de nek kletsende Klaas en de zijnen eindigt.

---

<sup>1</sup> *'De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren'*