

# Weg van het land...

Door Nanne van Poll, secretaris CRR

Voor de wet-erende burgers is april enerverend begonnen dankzij de langverwachte rechtszaak tegen een Limburgse politicus en dankzij een staaltje gedegen onderzoeksjournalistiek, *The Panama Papers*. Wat iedereen allang wist over het gedrag van politici, bestuurders en de rijken der aarde wordt nu publiekelijk bevestigd. Baantjes worden vergeven in achterkamertjes en wetten worden overtreden, terwijl de elite weigert belasting te betalen en de mazen van de wetten daarvoor opzoekt, die met behulp van dure adviseurs ook worden gevonden.

De verklaringen van de politicus voor de rechtbank getuigt van een gebrek aan inzicht van wat de wettelijke grenzen zijn van het bestuurlijke handelen. De hang naar macht en het zich omringen van persoonlijke vrienden dan wel volgers speelt daarbij een dubieuze rol. Want als het personeelsbeleid wordt ingegeven door de persoonlijke voorkeuren van een bestuurder kun je niet meer spreken van het dienen van het algemene belang. Dan spreek je van nepotisme, van vriendjespolitiek. Dit klemt temeer daar dat handelen financieel mogelijk wordt gemaakt door de belastingbetalende burgers, die de laatste veertig jaar die druk hebben zien toenemen. In Limburg hadden wij tot voor kort veel notabelen die het gunstige belastingklimaat in België opzochten, waarvan de genoemde politicus er één was. Het eigenbelang prevaleert boven het maatschappelijk belang. Roermond kent nog steeds veel armoede (3,3% van de bevolking moet leven van een bijstandsuitkering) en een hoge werkloosheid – naast de leegstand in de binnenstad. Het outlet center in die stad heeft de bevolking weinig opgeleverd, behalve bepaalde ondernemers, maar die maken geheid ook gebruik van belastingontwijkende constructies- het midden- en kleinbedrijf is in Panama goed vertegenwoordigd.

Wat op microniveau gebeurt, vindt ook plaats op macroniveau. *The Panama Papers* tonen gedetailleerd en mondiaal aan dat de rijken der aarde en machtige bestuurders graag ook het onderste uit de kan willen blijven hebben! Wereldwijd groeit de armoede, dakloosheid, werkloosheid en hongersnood, maar de bestuurders maken zich niet druk om hun fiscale fatsoen. Ook in 'royale kringen' is men liever royaal met belastinggeld om het eigen, goede leven mogelijk te maken, dan met de eigen belastingplicht.

Het eigenbelang en de graaicultuur in optima forma – mede mogelijk gemaakt door politiek, die deze wetten heeft opgesteld en door de belastingbetalende burgers, die het vermogen van deze mensen mogen opbouwen.

Daar waar de verontwaardigde en bezorgde burgers zich niet of nauwelijks verenigen of zich laten horen, komen deze belastingontwijkers wél geregeld bij elkaar. In Davos, bij Olympische Spelen, op staatsbezoeken, bij Bilderbergbijeenkomsten, ach, de ene belastingontwijker drinkt met de andere belastingontwijker een biertje van een fabrikant die belastinggeld als subsidie ontvangt om grasgrond van arme Afrikaanse boeren op te kopen en zo een grote fabriek te bouwen, waar verder niemand in die regio iets aan heeft. Onder het genot van een hapje en drankje worden 'tips' en 'tricks' uitgewisseld, in de praktijk heet dat dan 'klankborden'. Over de moraliteit van handelen, het goed en kwaad, wordt niet nagedacht. Dat is voor de domme belastingbetaler. Dat is voor de verliezers, u en ik.

Het is echt allemaal heel normaal en u bent een 'loser' als u daar ook niet aan meedoet. Wanneer gaan wij allemaal offshore? Het moet in Nederland niet zo moeilijk zijn om

offshore te gaan: we hebben meer kust en water dan menig ander land.....

Ik heb me alvast aangemeld! Want van die uitkering blijft na aftrek van belasting onvoldoende over om volwaardig en menselijk te kunnen participeren. De lage inkomens zullen het meeste profijt hebben, want daar is de belastingdruk het grootst.

In Nederland gaat veel belastinggeld naar sjoemelende wethouders of naar een rijke dame die haar bootje zeewaardig wil houden, en die dat makkelijk zelf kan betalen. Als de zorg en het sociale stelsel worden afgebroken, ontstaat er een grote inkomensongelijkheid, die een gevaar vormt voor de geloofwaardigheid van de democratie. En de *Panama Papers* tonen aan dat de rijken niet geneigd zijn om te delen met de armen, waardoor het fundament onder de rechtsstaten aangetast raakt. Iedere gefortuneerde is als inhalige egoïst alleen bezig met het redden van zijn eigen hachje, als je begrijpt wat ik bedoel? Als het dan toch 'ieder voor zich, en God voor ons allen' wordt, dan stel ik voor dat we het belastingstelsel en wetgeving sowieso afschaffen, en dan geldt het recht van de sterksten, de machtigen en de opportunisten....

Dan wordt de levensstijl van flamboyante bestuurders onmogelijk, want er is geen belastinggeld meer om hen van een goed 'basisinkomen' te voorzien, dan wordt hun prijs door de markt bepaald. Ik ben zeer benieuwd wat er van die markt overblijft als iedereen offshore gaat!