

Lakmoesproef

Door Nanne van Poll, secretaris CRR

Verkiezingen zijn, in mijn ogen een nationale relatietest. Hoe gaan we met elkaar om, hoe gaan we met verschillen om, welke richting willen we op met de maatschappij, milieu en hoe zorgen we voor mensen die niet behoren tot de categorie "hardwerkende Nederlanders", zoals rechts de voor hen enige belangrijke kiezers benoemt. Wat de atheïsten voor religieuze partijen zijn, zijn de moslims voor de PVV en de bijstandsgerechtigden voor de VVD.

Tijdens je leven zijn er veel andere momenten die een lakmoesproef of toetssteen behelzen. De eerste, je geboorte, maak je zelf niet bewust mee, maar je ouders des te meer. Gaandeweg zijn je eerste parmantige pasjes en woordjes de volgende stappen op weg naar volwassenheid. De volgende grote stap als burger van dit land is de eerste schooldag, belangrijk voor je sociale en intellectuele ontwikkeling. Je schoolcarrière hangt af van je intellectuele mogelijkheden, die hun basis vinden in met name je genen, maar ook deels afhankelijk zijn van de externe uitdaging en kans. Het valt en staat met de kwaliteit van de mensen om je heen, maar ook de kansen die men je biedt.

De toekomstdromen over de richting en diepgang van een loopbaan resulteert in een studiekeuze, die wordt begrensd door je competenties en vaardigheden. Het gaat niet alleen om "Wat wil ik?", maar ook om "Wat kan ik?". Het gaat om passie, om een droom, om een plaats in de maatschappij, mede op basis van kennis en vaardigheden.

Gelukkig krijgen de meeste mensen in Nederland de kans om een studie of vakopleiding van hun droom te volgen. Het behaalde diploma is de volgende lakmoesproef; een proeve van bekwaamheid. Wat je weet, hoeveel je weet, waarvan je iets of alles weet, wat je kunt; het diploma is daarvan een bewijs én een bevestiging.

Vervolgens sta je als burger op de arbeidsmarkt te trappelen om dit alles in de praktijk te brengen ten gunste van anderen. Sommigen hebben geluk en vinden betaald werk dat hoort bij dat diploma, hun proeve van bekwaamheid en passie! Nog groter is hun geluk als zij een opwaartse loopbaan hebben en steeds verder stijgen op de bijhorende financiële ladder. Anderen hebben dat geluk niet, ondanks forse investering van tijd, geld en energie in een gedegen opleiding. De loopbaan blijft een aaneenschakeling van slecht betaalde en slecht passende tijdelijke baantjes, zonde enig toekomstperspectief. Niettemin steekt men de handen uit de mouwen en pakt alles aan - meer dan menig ander hard werkende Nederlander zou doen en al helemaal niet voor die fooi die dan salaris wordt genoemd.

En dan, dan komt er een mondiale crisis, veroorzaakt door hebberige bankiers, goedgegelovige sukkels die zich allerlei te dure leningen hebben laten aansmeren en falende politici en bestuurders. Met als gevolg dat de wereldeconomie in een ongekende crisis is gestort, waarbij de globale werkloosheid en armoede is toegenomen. Onschuldige mensen krijgen daardoor te kampen met grote problemen, terwijl de veroorzakers door vooral liberale en conservatieve politici uit de wind worden gehouden.

Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen, andere kosten voor het primaire levensonderhoud stijgen gestaag door, de hoogte van de toeslagen is verlaagd net zoals uitkeringen, de belastingen stijgen verder door, terwijl rijken en multinationals hun verantwoordelijkheid 'ontwijken'...over de sterkste schouders gesproken!

En toen, toen kwam er de lakmoesproef voor bijna 13 miljoen stemgerechtigden. Ligt de schuld van ziekte, ouderdom, arbeidsbeperkteid of werkloosheid bij de getroffen burgers of omarmen en ondersteunen de burgers deze mensen? Door te kiezen voor links of rechts geeft het electoraat deze richting aan. Gaan we voor elkaar zorgen of zorgen we alleen voor onszelf?

De uitslag van deze lakmoesproef is duidelijk: mijn medeburgers vinden dat ik, en samen met mij nog vele honderdduizenden anderen, gestraft moet worden voor mijn maatschappelijke status, oftewel voor mijn onvrijwillige werkloosheid! Immers, de verliezende winnaar VVD wil de bijstand nog verder verlagen, vakantiegeld stoppen, toeslagen afschaffen, en ga zo maar door.

Het is evident dat de houding en de keuze mij verdriet en angst inboezemt. Ik gun namelijk iedereen het beste, maar nu hoop ik soms dat al die stemmers de rest van hun leven het met ongeveer €700 netto per maand moeten doen. Dat wordt dan hún lakmoesproef!